

*(åbent brev til Furesø byråd april 2021)*

## Furesø er tæt på bunden

I sammenligning med alle landets andre kommuner ligger Furesø endog meget lavt i forhold til udgifter til indsatser for kommunens ældre.

Furesø Seniorråd har som optakt til udarbejdelsen af kommunens budget for 2022 set på de nøgletal, som er udgivet af Kommunernes Landsforening her i 2021. Tallene i rapporten "Kend din kommune" stammer ifølge Kommunernes Landsforening fra 2019 og er det nyeste overblik over landets kommuner.

Seniorrådet konstaterer, at byrådet i en lang årrække på en række områder har valgt ikke at prioritere kommunens svage ældre, således at Furesø i dag ligger i bunden eller tæt på sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Tallene, vi har set på, stammer fra Kommunernes Landsforening og handler dels om ældre og dels om sundhed i alle aldre udregnet pr. borger. Der er et par områder vedr. ældre, hvor Furesøs tal har forbedret sig i fht forrige opgørelse, men det samlede billede fra KL ser bekymrende ud:

Furesøs kommunes plejeudgifter til + 65 årige ligger i landets laveste tredjedel.

Furesøs plejeudgifter pr borger til + 80 årige er de næstlaveste i Danmark – altså nr. 97 af 98 kommuner.

Furesøs udgifter til hjemmesygepleje til borgere over 65 år er – trods en forbedring fra forrige opgørelse - landets suverænt laveste.

Furesøs udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning ligger i den nederste tredjedel af landets kommuner.

Furesøs udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse ligger trods en forbedring i fht forrige opgørelse i landets bund 10. Uforklarligt, når man ved at udgifter til forebyggelse betaler sig på mange måder – f.eks. i form af mindre behov for pleje efterfølgende.

Kigger man på antal ansatte pr. 1000 indbyggere indenfor syge- og sundhedspersonale, så er kun 3 kommuner i Danmark dårligere bemandede med såkaldt autoriseret personale end Furesø, der ligger på plads 95 af de 98 kommuner.

Furesø placerer sig i bund i fht. gennemsnitsalderen for, hvornår man får tildelt hjemmehjælp første gang. Nemlig 8 pladser fra bunden i KLs opgørelse.

Furesø Seniorråd mener kort sagt, at der grund til undren, når man ser på de kommunale nøgletal.

Hvorfor ligger Furesø i bunden på så mange områder? Er det bevidste valg, der gør at Furesøs ældre prioriteres så lidt, og nok så vigtigt:

Hvad agter byrådet at gøre for at rette op på skævhederne?

Det vil vi gerne i dialog med byrådet om.

Vi i Furesø Seniorråd ønsker i konstruktivt samarbejde med byrådet at bidrage til de meget nødvendige forbedringer.

Vi noterer os, at Kommunernes Landsforening direkte understreger overfor kommunerne, at der er behov for at prioritere – at skabe økonomisk råderum – i de kommende år. Det anbefaler KL, fordi antallet +80 årige stiger markant – en stigning på 60 % på landsplan frem til 2030. Da man ved, at gruppen af +80 årige giver betydeligt øgede udgifter, er kommunerne nødt til at prioritere de ældre. Ligeledes at man år for år regulerer sin økonomi, så den følges med det stigende antal ældre og svage. Altså demografiregulerer alle poster vedr. denne gruppe i sine budgetter.

Det sker ikke på alle områder i Furesø.

Også det vil vi i Furesø Seniorråd gerne tale med kommunens politikere om og høre til, hvorfor kun et enkelt område demografireguleres. Vi vil også høre til deres planer for at følge med udviklingen og ikke lade kommunens ældre mere i stikken, end de nuværende tal tyder på.

Vores ønske i Furesø Seniorråd er her og nu at komme i dialog med byrådet, for at få svar på vores mange spørgsmål og for i samarbejde med byrådet at kunne bidrage til løsninger på de store udfordringer, vi ser i forhold til at Furesø kan leve op til udviklingen og i højere grad end nu kan tilbyde sine ældre et serviceniveau på linje med andre sammenlignelige kommuners.

Furesø er en af landets mere velstående så:

Vi må have Furesø væk fra bunden af landets kommuner. Furesø Seniorråd er klar til at samarbejde om det.

*Med venlig hilsen*

*Furesø Seniorråd*